

Değerli Konuklar

Göreve geldikten sonra yaptığım konuşmalarda genellikle kısa konuşmayı sevdiğimi biliyorsunuz. Ama son zamanlarda bir iki uzun konuşma da yaptım. Görev süresiyle konuşmaların süresi doğru orantılı gibi görünüyor. Bugünlerde bu görevde bir yılımı da tamamlıyorum. Çok hızlı ve hareketli bir yıl geçirdik. Bu konuşmada tekrar kısa konuşma alışkanlığıma dönmek, araştırma çabalarımızı desteklemek için ne yaptık ve bütün bunları neden yaptık hatırlatmak istiyorum.

Üniversitemizde bütün çabamızı, bizim dışımızdaki ar-ge evreniyle, bizim sahip olduğumuz sistemi entegre etmek üzerine yoğunlaştırdık. Üç ana konuda mekanizmalar oluşturmaya gayret ettik. Bir tanesi destek, biri altyapı, diğeri konu seçimi.

Destek amacıyla, tez projesi desteği, ilk proje desteği, makale ve kongre katılım desteği gibi nakit imkanlar getirirken, çeviri bürosu gibi destek ofisleri oluşturduk. Bu alanda şimdiki hedefimiz Avrupa birliği, Tubitak, Sanayi Bakanlığı ve DPT gibi kaynakları devamlı takip edecek ve sizlere bu konuda yardımcı olacak bir ofisin oluşturulmasıdır. Bu konuda hazırladığımız bir AB projesinin gerçekleşmesini beklerken, burada çalışacak arkadaşlarımızın eğitimini de devam ettiriyoruz.

Altyapı için en önemli uygulamamız, araştırma fonunun bu konuyu çözümleyecek şekilde konumlandırılmasıdır. Geçen sene 1 milyar YTL'ye yakın laboratuvar altyapı yatırımı yaptık. Bu sene ne kadar yapacağımız Eylül ayında belli olacaktır. Altyapıda ikinci önemli sorunumuz destek personeli sorunudur. Bunu da iki önemli mekanizmayla bu yılın sonuna ve önümüzdeki yılın başına doğru açacağımızı düşünüyorum. Bu mekanizmalardan bir tanesi öğrenci asistan uygulaması, diğeri de sözleşmeli laboratuvar teknisyeni alımlarıdır. Bunların yasal süreçleri bu yılın sonuna doğru açılacaktır. Böylece araştırma görevlisi kadromuzdaki açığı bir miktar telafi ederek sizleri rahatlatacağımızı umuyoruz.

Üçüncü mekanizmamız da, araştırma çalışmalarında konu seçimine odaklanmak olmuştur. Bulduğumuz bölgeye ve ülkemize katkıda bulunabilmek için konu seçimi çok önemlidir. Bunun için özellikle Valiliğimiz, Denizli Belediyemiz, çevre belediyeler, Sanayi ve Ticaret odalarımız,

Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı gibi kurumlarla yakın ilişkide olmaya gayret ettik ve öğretim üyelerimizi de buna teşvik ettik. Diğer paydaşlarımızdan da aynı sıcak gayreti gördük, bu konuda başta sayın Valimiz ve Belediye başkanımız olmak üzere bütün oda başkanlarımıza ve bizimle ortak proje geliştiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda gayretimizi ve desteklerimizi sürdüreceğiz.

Bütün bu tedbirlerin uygulanmasında akademik bilgi sisteminin, ve BAP komisyonunun başlattığı laboratuvar envanteri çalışmasının kilit önemde olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu konuda emek harcayan herkese teşekkür ediyor ve bütün araştırmacılardan, ilk kuruluş aşamasının gerektirdiği kayıt sistemi nedeniyle pes etmeden, desteklerinin devamını diliyorum.

Şimdi geldik, biz bunları niye yapıyoruz sorusuna?

Biz akademisyenler Pamukkale Üniversitesi'nde çalışıyoruz. Bir üniversitede olması gerektiği gibi eğitim vermeye, araştırma yapmaya, ülkemize katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bunları yaparken de her zaman yaptığımız işin kalitesini sorguluyor, daha iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bizlerin bireysel çabaları, küçük fırça darbeleri gibi, büyük resim içinde üniversitemizin kimliğini oluşturuyor.

Bir kurumun kimliği ismi değildir. Kendimizin veya bir başkasının bizi nasıl adlandırdığı da hiç önemli değildir. Önemli olan o ismin arkasındaki değerler bütünüdür. Bir kurum taşıdığı ve temsil ettiği değerlerle vardır.

Pamukkale Üniversitesi'nin dayandığı değerler, Cumhuriyetimizin üzerine kurulduğu temel felsefenin değerleridir. Bunlar Akıl ve Bilim dir. Bu değerler olmazsa, adımız ne olursa olsun bizi tanımlamak mümkün olmayacaktır.

Değerler bir günde ortaya çıkmaz, uzun bir tarihsel süreç ve emeğin birikimleriyle oluşur. Biz daha yolun başındayız, ne olacağımız bizlerin en az 50 yıllık çabası sonucunda ortaya çıkacaktır. Her şeyi doğru yaparsak, ancak o zaman ismimiz değerleriyle birlikte dolu dolu Pamukkale Üniversitesi olarak anılacaktır. Şimdilik sadece bilimin ve aklın gösterdiği yolda ilerlemek için gayret ettiğimizi söyleyebiliriz.

Biz Pamukkale Üniversitesi olarak, dünyanın neresinde bilim varsa onu öğrenmek, neresinde büyük bir bilgin varsa onunla çalışmak, neresinde

bilinmedik birşey varsa onu çözmek, neresinde karanlık varsa onu dağıtmak için buradayız.

Bugün burada varlık nedenimizi başarıyla temsil eden, bilginleri onurlandırmak için toplandık.

Gelecek yıl, daha fazla arkadaşımızın burada ödül alacak değerli bilim insanlarını örnek almasını diliyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.